

KAMPKAVEM



INHOUDSTAFEL

Wist je dat ...	3
Kampthema	4
Hoe ziet mijn kamp eruit?	5 – 7
Hoe ziet mijn dag eruit?	8
Ik ga op kamp en ik neem mee	9
Wat gaat dat kamp kosten?	10
Wat als ik een briefje wil laten komen?	10
Nummers voor noodgevallen	11
Spelletje	12
KSA-Leiding Vriendenboek	13



WIST JE DAT?

- ... we 28 juni met zijn allen lekker leutig gaan zwemmen? Hopelijk schijnt het zonnetje en kunnen we veel plonspret beleven met zen allen! SPETTERPIETERPATER (P.S. jullie krijgen nog een mailtje met meer info)
- Het kamphema dit jaar VIKINGS is? Meer hierover op volgende pagina!
- ... we 19 augustus weer op de Kattenfeesten staan met een coole KSA-stand? Deze zal zoals elk jaar weer in de trend van COCKTAILS zijn (voor de minderjarigen zijn er natuurlijk ook heerlijke non alcoholische dranken te verkrijgen) nomnomnom!
- ... we jullie erg willen bedanken voor het inzamelen van de flapjes van de Joyvalle en Appelsientje? Hiermee kunnen we gratis fruitsap krijgen op kamp!



KAMPTHEMA

Zoals jullie misschien al hadden gemerkt is het kampthema van dit jaar....

VIKINGS!!!!



Elke avond voor het slapengaan zal de leiding zijn beste beentje voorzetten om jullie te doen genieten van een avontuurlijk Vikingtoneel vol spektakel en plezier!

Themadag

Op dinsdag houden we een heuse themadag! Op deze dag mogen jullie allemaal jullie prachtig uitgedoste verkleedtenuer aantrekken, om zo een dagje door het leven te gaan als een echte Viking!!

HOE ZIET MIJN KAMP ERUIT?

Zondag 9 juli

Tussen 9 en 10 uur kan de bagage die mee moet op kamp, gebracht worden naar het KSA-lokaal. Dit geldt voor alle leden behalve voor de Sloebers en Roepies, hun valiezen worden samen met de kinderen door de ouders gebracht tijdens de bezoekdag.

Donderdag 13 juli

De Joro's en Knim worden om 8u50 verwacht aan het station van Diest verwacht om de trein van 9u08 te nemen. Daarna gaan ze nog een wandeltochtje doen, dus gepaste schoenen, lunchpakket, drinken, regenjas ... zeker meenemen!

De Sjo en Brekken vertrekken wel met de fiets, zij worden verwacht aan de kiosk om de markt op een tijdstip dat ze zelf afgesproken hebben. Een goede fiets die helemaal in orde is, is dus heel belangrijk!

Vrijdag 14 juli

Op deze dag wordt er niets gewijzigd aan het normale kampschema.

Zaterdag 15 juli

Op deze dag houden we een gezamenlijk groepsspel met de iedereen (behalve de Sloebers en de Roepies, die komen zondag pas aan).

Zondag 16 juli

Bezoekdag + aankomst Sloebers en Roepies.

Alle mamma's en pappa's, oma's en opa's, familie en vrienden kunnen een bezoekje komen brengen aan hun kinderen, dit is ook de dag dat

de Sloebers en Roepies aankomen. Vanaf 14u worden de jongste leden op de wei verwacht (met bagage natuurlijk hihi).

Wat houdt zo'n bezokedag nu precies in? Voor één dag wordt onze kampwei omgebouwd tot een groot terras waar gezellig iets kan gegeten en gedronken worden. Voor de hongerigen onder ons wordt er ook een barbecue voorzien. Hiervoor dien je wel op voorhand te bestellen. Zo'n bestelformulier wordt door de leiding meegegeven bij de inschrijvingen voor het kamp en is ook online terug te vinden.

Ook de leden zelf zullen enkele standjes organiseren waar ze allerlei moois en lekkers verkopen: zo staan de Joro's bekend om hun perfectie bij het maken van armbandjes en andere sierraden, de Knim is dan weer heel goed in het maken van 'nen heejeten hond', een KSA-delicatesse. Kom dat zien en kom dat proeven!

In de namiddag wordt er ook een honkbalwedstrijd georganiseerd, leiding vs. bezoekers. Dit zal zoals altijd een spannende wedstrijd worden. Wij beginnen alvast te oefenen!

Maandag 17 juli

Op deze dag krijgen de Brekken de kans om eens te proeven van het leiding-zijn en dus zal er in elke groep een Brek mee leiding komen geven!

Dinsdag 18 juli

Dinsdag is het traditioneel een themapdag (zie verder voor meer uitleg) en ook een leidingswissel: hierbij wordt de leiding gewisseld van groep en krijgen de leden dus voor één dagje andere leiding!

Woensdag 19 juli

Op woensdag wordt er niets gewijzigd aan het normale kampschema voor de Joro's en Knim. Die dag vertrekken de Sjo & Brekken op een spetterende tweedaagse.

Donderdag 20 juli

Dagtocht! Hierbij zijn we een volledige dag op stap en maken we dus een lunchpakketje klaar voor onderweg. Op deze dag komen de Sjo en Brekken ook aan van hun tweedaagse.

Vrijdag 21 juli

Op deze dag gaan we houtsprokkelen voor het grote, gezellige kampvuur dat 's avonds plaatsvindt.

Zaterdag 22 juli

Terug naar huis

Sloebers, Roepies, Joro's, Knim worden (samen met hun bagage natuurlijk) opgehaald aan de wei om 11u. Sjo & Brekken fietsen terug naar huis, het tijdstip van vertrek wordt op kamp zelf nog beslist.

De bagage van de Sjo en Brekken kan dan ook op het KSA-lokaal afgehaald worden. Het tijdstip van afhalen wordt nog gecommuniceerd via e-mail, Facebook en de leden zelf.

HOE ZIET MIJN DAG ERUIT?

- 7.30 u De leiding staat op!
- 8.00 u De ochtendcassette begint te spelen, vanaf dit moment hebben jullie een half uur de tijd om rustig wakker te worden, jullie tanden poetsen, aan te kleden ...
- 8.30 u Ontbijt
- 9.00 u- Voormiddagactiviteit
- 12.00 u
- 12.00 - Middagmaal
- 13.00 u
- 13.00 - Platte rust!
- 14.00 u Dit wil zeggen dat je een uurtje rust hebt om allerlei dingen te doen: een briefje schrijven naar het thuisoord, je liefje, oma, opa ... (er zijn kaartjes en postzegels te koop) een strip lezen of lekker gezellig babbelen in de tent. De bedoeling is dat je in de tenten blijft gedurende dit uurtje!
- 14.00 - Namiddagactiviteit
- 16.00 u
- 16.00 - Verderzetting van de namiddagactiviteit
- 16.15 u
- 18.00 - Avondmaal
- 19.00
- 19.30 - Avondanimatie!
- 20.30 u Hierbij heeft de leiding allerlei toneeltjes voorbereid, wordt de dag overlopen ...
- 20.30 u De Sloebers en Roepies poetsen hun tandjes, trekken hun pyjama aan en kruipen het bedje in.
- 20.30 - Avondactiviteit voor de Joro's en Knim
- 22.00 u
- 20.30 - Avondactiviteit voor Sjo en Brekken
- 22.30 u

Elke groep zal tijdens het kamp ook éénmaal een klein kampvuurtjes hebben met de groep alleen!

IK GA OP KAMP EN IK NEEM MEE:

Slaapgerief

Slaapzak, veldbed (voor de Sloebers en Roepies), een matteke (voor de rest), eventueel een deken, pyjama, knuffel ...

Eetgerei

Gamel, bestek, drinkbeker, keukenhanddoek(en)

Wasgerief

Washandjes, zeep, handdoeken, shampoo, haarborstel, tandenborstel, tandpasta, toiletzak, wasspeld

Kledij

T-shirts, korte en lange broeken, truien, kousen, ondergoed, regenkledij, zwemkledij, slechte kleren, verkleedkledij in thema, KSA T-shirt en sjaaltje

Schoeisel

Bottekes, gewone schoenen, extra paar, teenslippers

Allerlei

Rugzak voor op dagtocht, drinkfles, zaklamp, zakdoeken, zonnecrème, wat zakgeld, identiteitsbewijs, zak voor linnengoed ...

Handige tip

Zorg ervoor dat je kleren en vooral KSA trui, T-shirt en sjaaltje is gemerkt met je naam. Zo kan je die dingen nooit meer kwijtraken!

Wat laten we thuis!

Snoepgoed, chips, koeken ... De koks zullen ons zoals altijd goed in de watten leggen! Ook gsm's worden thuisgelaten. Moest je iemand aan het thuisfront missen, dan schrijf je gewoon een brief. Het schrijven van een klassieke kampbrief heeft trouwens iets veel echter en veel romantischer.

WAT GAAT DAT KAMP KOSTEN?

Voor de Sloebers en de Roepies zal het kamp €110 kosten.

De Joro's, Knim, Sjo en Brekken blijven een beetje langer, dus voor hen vragen we €125.

Dit bedrag kan gestort worden op het rekeningnummer van de KSJ met vermelding naam lid en groep:

BE61 0680 8254 6017

WAT ALS IK EEN BRIEFJE WIL LATEN KOMEN?

Dan is dit het adres!

KSA Meerhout Naam lid + groep
Vamstraat 8
3793 Teuven

Dus laat al die liefdebrieven maar komen...

Ook brieven van vriendjes, vriendinnetjes, mama's, papa's, bomma's, bompa's, oma's, opa's, moemoe's, vava's ... zijn allemaal welkom!

NOODGEVALLEN

Nummers voor noodgevallen:

Bij noodgevallen op kamp kan je altijd naar deze nummers bellen:

Hoofdleiding:

Cas Kinnaer: 0474 63 74 76

Robin Goots (Resoir): 0478 18 67 43

Leen Vandervoort (koksteam): 0485 59 82 39



SPELLETJE!!!

Zonder boot kan deze Viking niet mee op kamp, kan jij hem helpen om zijn boot terug te vinden?



KSA-leiding Vriendenboek

Naam	Cas Kinnaer	Maak hier een tekening van jezelf
Geboortedatum	4 oktober 1997, Werelddierendag!	
Kleur haar	Bruin	
Kleur ogen	Bruin	
Broers/ zussen	1 broer (Zack van de Brekken) 1 zus (Lis van de Knim)	
Mijn hobby's zijn	KSA, tennis en muziek	
Mijn lievelingsdier	Honden!	
Ik kan echt niet leven zonder	De andere leiding want het zijn stuk voor stuk toppers op hun eigen manier!	
Ik word chagrijnig van	Muggen die heel de tijd rond mijne kop vliegen!	
Voor dit gerecht kun je me wakker maken	Ik eet niet veel dus ik weet het niet, misschien ne goeie croque monsieur?	
De mooiste plek op de wereld waar ik ben geweest	Op Tsjesnekeskamp in Ierland, slapen aan de kliffen in een tent!	
Hier ben ik heel goed in	Drummen :-)	
Bijna niemand weet dat	Ik kei goed kan zingen onder de douche hihi	
Mijn ultieme droom	Een jaar weg zijn uit Meerhout en de wereld verkennen :-)	
De beste manier om het weekend te beginnen	Samen met de vrienden een pintje gaan drinken natuurlijk	
De beste uitvinding ooit	De fiets: je geraakt er overal mee en je mag er op zich altijd mee rijden	
Mijn leukste herinnering aan de KSA	De dag op kamp dat we als Brekken zelf een dag leiding moesten geven, dat was echt supertof!	
Dit ben ik in 3 woorden	Grappig, losbollig maar toch bezorgd ;-)	
Ik ben stiekem verliefd op	Josje van K3	