

Dag beste KSA vrienden,

Het is weer bijna paasvakantie! Dit betekent dat we weer op snoffel gaan. Om dit prachtig weekend naar plaats X tot een goed einde te brengen lees je best aandachtig deze brief.

Vertrekken doen we dit jaar met de bus vanuit de Eikenboomlaan (aan het grasplein tegen de straatkant). Op **11 april**, oftewel de eerste donderdag van de Paasvakantie, omstreeks **9 uur** verwachten wij alle Snoffelaars op post.

De oudste groepen (Tjesnekes, Brekken en Sjo) nemen alles zelf mee, de Knim nemen alleen hun kleren mee op tocht.

Hun slaapgerief mogen ze op **woensdag 10 april** binnenbrengen aan het KSJ-lokaal tussen **17.00u en 18.00u**.

De jongste groepen (Joro's en Roepies) brengen dan al hun gerief binnen. Joro's en roepies nemen dus enkel hun lunchpakket, regenjas, drinken en hun teddybeer mee op tocht. Vergeet je pyjama niet!

Dan wordt iedereen afgezet per groep op een plaats in België of "eh bikke vut". Vervolgens wordt de wandeltocht ingezet, dus een paar goede wandelschoenen zijn geen overbodige luxe. Om de tocht zo comfortabel mogelijk te laten verlopen neemt iedereen best enkele pleisters tegen blaren mee. Elke groep krijgt de tocht die zij moeten wandelen in een geheim schrift of een andere tochttechniek. Natuurlijk is een dergelijke wandeltocht niet op een paar uurtjes gedaan, dus wanneer de maagjes beginnen te grommelen is het best dat je zeker genoeg boterhammekes mee hebt. Ook droge kelen kunnen op die manier voorzien worden van nattigheid. Op zo'n lange tocht kan er natuurlijk ook wel eens nattigheid uit de lucht vallen, dus voorzie een goede regenjas.

Uiteindelijk kom je aan op plaats X, waar we even zullen verblijven. Omdat het niet plezant is om direct te vertrekken na zo'n epische wandeltocht, zullen we in X ook twee keer overnachten. Om deze nachten goed door te komen neemt iedereen een slaapzak en teddybeer mee (een kussensloop en bed overtrek is optioneel), er zijn voor alle groepen bedden voorzien.

De volgende dag gaan we enkele spelletjes spelen waar je soms vuil van kunt worden. Neem dus een paar propere kleren mee. Om 's middags te eten heb je een gammel/bord, bestek en een handdoek nodig. Je tanden poetsen en wassen moet natuurlijk ook. Hiervoor neem je best je toiletzak mee.

Zaterdag 13 april, de laatste dag moeten we ook naar huis zien te komen. Hiervoor vragen wij aan de ouders ons te komen halen op een plaats die nog **meegedeeld zal worden op de dag van vertrek. Om snel en gemakkelijk in te schrijven ga dan naar deze site:**

<http://www.ksameerhout.be/snoffel>

**Als je mee wilt stort je € 30 op de rekeningnummer van de KSA (BE61 0680 8254 6017) met vermelding groep en naam voor 31/03. Vergeet je niet te registreren op de site! Inschrijven na 31/03 is niet meer mogelijk!**

Groeten, het Snoffelteam